

## Vraag het aan Morya



### Vraag innerlijke hulp

“Wanneer je werkelijk niet verder kan in je leven, vraag dan hulp, en vraag vooral innerlijke hulp.

Loop niet altijd meteen naar instanties of naar anderen, maar vraag vooral, op de eerste plaats, innerlijke hulp. En dan kan je die krijgen. Die innerlijke hulp zal je leiden naar bepaalde mensen die je ook in de uiterlijke wereld kunnen helpen.

In gelijk welk geval is het nooit zo dat je triestig en in verwarring moet blijven. Neen, er is een weg uit de depressie en er is een weg uit de verwarring. Het is heel belangrijk is om juist die weg te durven gaan.

Wanneer je opkomt voor jezelf, wanneer je strijdt, wanneer je vecht, dan vind je je weg. Want door niet bij de pakken te blijven zitten, leer je wat eerlijkheid is. Door te zeggen: “En nu wil ik vooruit.” Dit is in eerste instantie een eerlijke poging en eerlijkheid wordt altijd beloond.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden”  
(uit hoofdstuk 8: ‘Een eerlijke poging’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 474

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---